



11 ARALIK 2020 TARİHLİ CUMA HUTBESİ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّزِعُوا فَتَنَفْسُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى، وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Değerli Kardeşlerim!

Okuduğum ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir (1)”. Okuduğum hadiste Efendimiz (s.a.v) ise “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: "Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün sünneti (2)”.

Muhterem Kardeşlerim!

Hayat dinimiz İslam, biz mü'minlere her daim bir ve beraber olmayı emretmiştir. Toplumun huzur ve refahını, birlik ve beraberliğini bozacak her türlü olumsuz davranışı da yasaklamıştır. Bu hakikat gerek yüce kitabımızda ve gerekse hadislerde sıklıkla dile getirilmiştir.

Kıymetli Mü'minler!

Maalesef bugün yer küremizde adaletsizliğin, ötekileştirmenin ve tahammülsüzlüğün arttığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Gelin, mü'minler olarak gönül coğrafyamızda ve yer yüzünde yaşanan bu

olumsuzlukların çözüm yollarını arayarak barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe katkıda bulunalım. Dinimizin evrensel hükümlerini yeniden hatırlayalım, yaşayalım ve yaşatalım. Hutbemi Efendimizin (as) hadisiyle bitirmek istiyorum: "Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar (3).

¹ Enfâl 8/46

² Muvatta, Kader 3,

³ Buharî, Edeb,27; Müslim Birr, 66